

<b>Griffie ER Bonaire</b>	
Ingek.:	<b>SEP 05 2014</b>
Volnummer:	<i>ER 2014-0696</i>
Griffier:	Uitv.:

Aan: De gezaghebber en voorzitter eilandsraad De Heer Rijna  
De Eilandsraadsleden  
Plaza Wilhelmina, Bonaire

Bonaire, 6 september 2014

Geachte Heer De Gezaghebber, alsmede geachte Raadsleden ,

Openbare eilandsraadvergadering  
dd.: *28-10-2014*  
Besluit: *t.k.n.*      *de Griffier*

Vandaag 6 september wordt ‘Dia Di boneiru’ gevierd. Officiële nationale feestdag waarbij de nadruk ligt op onze Boneriaanse eenheid als volk , dus ons vlag en onze nationale volkslied en dus het nationalistisch gevoel van het volk Bonaire komt tot uiting in allerlei aspecten, van folkloristisch, cultureel tot sportieve hoogtepunten die ons volk trots laat voelen als Boneriaans volk.

Naar onze analyse en mening schijnt deze dia di Boneiru de laatste als niet de laatste voor het “inheemse Boneriaans volk” te zijn gezien alle feiten en de richting waarnaar wij worden gestuurd en bestuurd door Den Haag en geen abrupte wijziging hierin komt.

Voor ons is deze schrijven ook onze laatste brief en poging aan U geadreseerd, waarvan jullie nu de uiteindelijke verantwoording draagt, na de antwoord van Nederland die geen maatregel van bestuur wil nemen om een referendum voor ons te organiseren, en jullie hiervoor verantwoordelijk stellen om deze te organiseren. Nederland heeft begin dit jaar onze zelfbeschikkings verworven rechten onverkort erkent en herstelt. Onze volk kan zich uitspreken en kan een andere keuze in het Koninkrijk kiezen die Nederland zal respecteren en waarbij wij beter uit kunnen zijn en gelukkiger kunnen voelen. En zijn bereid zijn met ons te renegotieren en mee te werken op basis van internationale wettelijke beginsellen van goeder trouw, redelijkheid en integriteit. Het blijkt dat jullie deze nieuwe kans om onze gezamenlijke wens op verbetering en welzijn van onze bevolking te willen ondernemen als een gezamenlijk verenigd volksvertegenwoordiging blijven negeren. En als u geen beslissing binnenkort neemt dan is geen behoefte meer hiervoor of is door de tijdsdruk en te korte periode voor het organiseren van een referendum niet meer haalbaar om een referendum voor het volk te organiseren en U dan aan het volk dan zelf overlaat om uit te gaan zoeken hoe ze zonder jullie medewerking en steun als hun volksvertegenwoordigers en onze gezamenlijke probleem, hun ontnomen rechten zullen moeten herstellen.

Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt het volgende met U te delen:

Het feit is dat op 10-10-10 door de illegale inlijving van Bonaire in het Nederlands Staatsbestel als Openbaar Lichaam onder art 134 van de Nederlandse Grondwet er een grove schending van internationale verdragen, wetten en mensenrechten van het Boneriaans volk heeft plaatsgevonden. Hier is een van de voornaamste en hoogste wetten van het huidige menselijk bestaan overtreden, het democratisch recht en macht van onze Boneriaans volk is aan de ex-kolonisator, Nederland illegaal overgedragen, waarbij Nederland, Den Haag, via hun parlement en bestuur, reguleringen en wetgeving en meer bepaal en beslist. Dit heeft onze volk Bonaire terug in de koloniale tijd, voor de ontstaan van de autonome land Nederlandse Antillen, teruggeflitst. Ofwel wij zijn weer een niet-zelf-besturende-gebied, ouderwets koloniaal , dus bestuurd en geadmistriseerd vanuit de koloniserende cosmopolitane Europese staat als overzees gebied, precies en net zoals voor de dekolonisatie afspraken die Nederland heeft geakoordeerd en getekend in Verenigde Naties. Dit lijkt en blijft een moeilijke onderwerp die tot heden zelfs door onze lokale leiders en autoriteiten, bestuurders en volksvertegenwoordigers op een onschuldig en “humilde” invalshoek wordt

benaderd en het Boneriaans volk opnieuw in een moderne neokoloniale status blijven sturen, blijven manipuleren. Klopt wel zoals Minister Plasterk het heeft verwoord in zijn antwoord waarin Nederland erkent dat ze onze rechten en hun VN internationale afspraken hebben geschonden: Aldus Minister Plasterk, eindverantwoordelijk voor Nederland positie omtrent staatstructuur aangelegenheden: "Het is dus een complexe situatie. Ik ga daar verder niet op in, maar je kunt de situatie alleen maar vanuit de geschiedenis begrijpen. Die geschiedenis is er wel geweest. Tot hiertoe heeft de geschiedenis ons gebracht en vanaf hier moeten wij proberen om het Goede Leven, met hoofdletters, te creëren voor de inwoners van het Koninkrijk." Ons mensenrechten en volkenrechten zijn illegaal verdraaid, overtreden en ontnomen en er is hevig geprotesteerd vanuit het volk en vanaf het begin van deze nachtmerrie 10-10-10 nieuwe staatsstructuur. Van individuele burgerbrieven, lokaal, aan Nederland, internationale forums en de Verenigde Naties, protestacties, manifestaties, handtekeningacties tot massale afwijzing van het Boneriaans volk van de avances van Den Haag door middel complete afwijzing van de 2<sup>de</sup> kamer verkiezingen als hun parlement en te trachten de illegale OLB status te legaliseren en meer. U heeft al dit schrijven en acties ontvangen en beleefd en heeft tot heden zonder enkel respect aan Uw burgers deze bevestigd of officieel erkend.

Ofschoon ons volk illegaal bestuurlijk werd gebonden door middel van 2 fraudulente referenda processen en daarna de 10-10-10 OLB-BES akkoorden vrijwillig of onder dwang en bestuurlijk geen enkele terugweg of uitweg hieruit heeft conform deze overeenkomsten (zie brief BZK dd 6 april 2012 kenmrk#2012-0000025798) is er door het volk en civiele initiatief door middel van doelgericht en consequent te belichten dat onze "mensen en volkenrechten" geschonden zijn en Nederland op illegale wijze deze zijn toegekend of toegeiegend een doorbraak geforceerd. Nederland heeft zijn illegale toeëigening erkend en heeft ons volk weer onze mensen en volkenrechten ter beschikking gesteld om terug te vorderen. De Minister van Koninkrijkrelaties heeft dit namens Nederland duidelijk gecommuniceerd in de kamer. (notulen vergadering 33750-IV)" De structuur kent een zekere asymmetrie. Die asymmetrie vloeit voort uit het Handvest van de Verenigde Naties..... Geen van ons heeft dat meegemaakt en niemand hier is individueel verantwoordelijk voor de loop van de geschiedenis, maar die geschiedenis heeft wel plaatsgevonden.

Dat brengt met zich mee dat het niet is toegestaan dat de voormalige kolonisator besluit om een van de voormalige koloniën uit het Koninkrijk te duwen, terwijl omgekeerd ieder van de zes eilanden op elk moment het zelfbeschikkingsrecht heeft en het recht om een lossere verband te willen. Er is dus sprake van een asymmetrie in die zin dat op elk moment ieder van de zes overzeese gebiedsdelen, eilanden in dit geval, kan besluiten om meer afstand te nemen. Het is mogelijk dat een openbaar lichaam besluit om het karakter van een land te krijgen en daarmee dus lossere te komen staan van het land Nederland. Het is ook mogelijk dat een land besluit om op enig moment uit het Koninkrijk te treden of in de een of andere tussenvorm naar een lossere verband te zoeken. Het initiatief daartoe kan echter niet bij Nederland liggen." En verdere verklaringen om duidelijker te maken van de Minister aan de Kamer: "Het Handvest van de Verenigde Naties bindt alle leden van de Verenigde Naties en de regering is vast van plan om lid te blijven van de Verenigde Naties. Ik heb daaraan toegevoegd dat ik de redenen waarom het Handvest van de VN dit vastlegt, onderschrijf." En verder dat Bonaire vrij is een andere status binnen het Koninkrijk te kiezen en dat Nederland deze niet zal blokeren maar mee zal werken. De Minister van Koninkrijkrelaties verklaart dit officieel per brief (BZK dd 8 januari 2014 kenmrk# 2014-0000012853) aan ons: De sluitlijn luidde: "Dat de bevolking van Bonaire het recht heeft om haar stem te laten horen en recht heeft op zelfbeschikking, is een verworvenheid die niet ter discussie staat en onverkort door het Kabinet onderschreven wordt."

Hierna is door een politieke initiatief om de Boneriaanse politici te verenigen succesvol geresulteerd in een unanieme, door alle eilandsraadsleden besluit om een referendumcommissie te benoemen om advies om een referendum te organiseren. Voor het eerst en sinds jaren en zeker na 10-10-10 was er weer een gevoel van rekonsiliatie en vereniging van de politici voor het volk te verkennen en gaf het volk ware hoop op "union" en op hoop op een spoedige verandering in de situatie voor het volk.

Helaas was deze positieve ontwikkeling en reconciliatie process, richting een referendum van korte duur en vastgelopen door de terugkeer van Dhr Booi in de politiek en als nieuwe eilandsraadslid de referendumprocess stopte en boycotte. Frapant en volksgeheim is dat Nederland, Dhr Booi onder dwang houdt al die tijd om als belangrijkste trekker en het afronden van het illegale OLB staatstructuur opleggen op het Boneriaans volk. En als verdachte in talloze door de OM aangelkaagde corruptiezaken en dan net voor de vaststelling van de verdere verloop van de referendum process, bij het aanbieden van de advies-rapport door de referendumcommissie, dat Booi vrijgesproken wordt. En zijn eerste daad als volksvertegenwoordiger, en deze uitvoerig uitlegt in zijn re-entrée toespraak als raadslid dat er geen referendum nodig is en daarna deze als motie verwerpt samen met de andere collega coalitie raadsleden. Dus het stem van het volk zal voorlopig niet gehoord worden aldus deze ongekende machtsvertoon en optreden van de volks-vertegenwoordigers in de coalitie.

Er is net weer een positieve zwaai aan de gestagneerde referendum-process, daar de eilandsraad in de begrotingwijziging op voordracht van de oppositie met steun van de eenmansfractie Santana, en daarna unaniem door de raad de kosten voor een referendum heeft gebudgetteerd en deze heeft geakoordeerd. Echter is er een tweestroom in de eilandsraad over de timing dus een referendum voor de verkiezingen of na de evaluatie van 2015 en er is geen eenduidig datum voor een referendum vastgesteld.

Hierbij komen wij op onze standpunt en gebaseerd op feiten dat wij hebben voorgedragen in eerdere brieven vanaf het begin en laatst als inspreker in de eilandsraadsvergadering van 23 maart ultimo:

Dat sinds de fraudulente en illegale referendumprocess van 2004 en tot heden de groei van de bevolking van Bonaire is van meer dan 60% en dat deze giganteske groei bestaat uit 400% imigranten;Europese Nederlanders(250%) en andere nationaliteiten(150%) en maar 25% uit Bonerianen. Deze trend resulteert dat er nu meer dan de helft en de meerderheid van onze bevolking bestaat uit mensen die niet op Bonaire woonden voor 2004 en dat deze, de Europese Nederlanders die elke dag blijven arriveren tot op een dag voor de verkiezing van 18 maart 2015 allemaal (illegale verworven) stemrecht hebben. En dat onze voortbestaan en behoud van onze identiteit, integriteit, normen en waarden enz als Boneriaans volk in hevig gevaar is door deze "illegale population-shift" om Bonaire te repopuleren met Europese Nederlanders. En dan of de eilandsraadsleden wel beseffen of ze na de eilandsraadsverkiezingen nog vertegenwoordigers van onze volk zullen zijn? En of ze nog in de eilandsraad zullen zijn om over de referendumwet en processen te kunnen beslissen en laten uitvoeren? Of de nieuwe Boneriaanse inwoners-constellatie na 2004, de illegale repopulatie door Europese Nederlanders en andere nationaliteiten allemaal met stemrecht dezelfde gevoelens en gedachten hebben als hun over Bonaire en een referendum? En of de eilandsraad het risico wil lopen om de toekomst van hun kinderen en onze toekomstige generaties in de handen van anderen over te laten?

Deze beslissing is wat voor handen ligt als vertegenwoordiger van het Boneriaans volk om zo snel mogelijk de referendum traject voor te zetten en voor de verkiezingen omdat daarna zoals alle officiële statistiek en feiten aanwijzen dat interventie door het Boneriaans volk middels een referendum democratisch niet meer mogelijk zal kunnen zijn.

6 september 2014, Bonaire dag, uitent wij onze diepste gevoelens van medeleven en liefde voor het Boneriaans volk dat sinds 10-10-10 ontnomen zijn van van hun voornaamste recht als mens, hun democratisch recht om zichzelf te mogen en kunnen besturen, dus hun toekomst zelf te kunnen bepalen. De politieke vrijheid en gelijkheid die Nederland heeft geakoordeerd en verantwoordelijkheid voor draagt middels de waarborgfunctie en zorgplicht en onze welzijn en ontwikkeling volledig zal helpen ondersteunen en realiseren conform de “gelijkheidsbeginsel” voor ons als ex-kolonie, en samen met Nederland en de andere ex-Antillen eilanden, met wederzijds respect samen opbouwen aan een verenigd en welvarend Koninkrijk die berust op gelijkheid en vrijheid. Nogmaals verzoeken wij aan de eilandsraadsleden , om zich te realiseren dat het enige weg en oplossing voor het gehele Boneriaans volk is om samen als volk, dus verenigd zo snel mogelijk samen te werken aan een gezamenlijk visie en onze volk de kans te geven in een referendum op korte termijn samen ervoor te gaan, voor een verandering in het algemeen belang en het welzijn van gehele Boneriaanse bevolking.

Wij hebben geen enkele inspanning gespaard om te blijven verzoeken om alle krachten samen te bundelen, met een gezamenlijk doel, onder een Boneriaans vlag. Wij zijn constant voor zeker ruim drie jaar bezig om erop te wijzen dat de verkiezing niet de oplossing zal zijn, daardoor zijn wij tot heden verdeeld als volk, dus voor ons gezamenlijk probleem moet een politieke reconciliatie plaatsvinden om het volk te herenigen. Dit behoren wij samen te discussieren en samen aan te pakken en samen op te lossen en samen als volk onze toekomst te bepalen.

Wij vinden en adviseren dat voor de eilandsraadsverkiezingen van maart 2015, dat de politieke stromingen en leiders ervan moeten afzien met dit fundamenteel probleem door te draven naar de verkiezingen. Daar zal ons volk als nooit tevoren in onze geschiedenis verdeeld en versplinterd worden, een complete verstoring en chaos, met nu al zo'n tien (10) politieke partijen die zich gereed maken om de beperkte kleine Boneriaans volk uit mekaar te trekken, misschien met goede bedoeling om het probleem eigenhandig en heldhaftig op hun eigen manier aan te gaan pakken maar zeker onwetend dat het helemaal verkeerd uitpakt omdat nu precies nu het volk verenigd moet worden om samen sterk als een geheel de uitdaging een herziening van de staatstructuur aan te pakken. Er zal zeker na de verkiezingen een vertekend verdeeld beeld van Bonaire als nooit tevoren weergegeven worden. En Nederland zal heel simpel, zegt het nu al , jullie weten niet wat jullie willen, ons weer duidelijk erop zal wijzen dat wij niet weten wat wij willen door al die verdeeldheid. Nederland zal gewoon doordraven, doorwalsen met haar taken en plannen. En niet te vergeten al het nieuwe aanwas van Europese Nederlanders en imigranten die de meerheid zijn aan het worden en zijn ondertussen geworden en de Bonerianen in de minderheidspositie zijn aan het repositioneren. Democratisch zal deze nieuwe groep kiesgerechtigde imigranten, zeker hun stem en mening laten horen en voelen, dus met hun eigen nieuwe visie de redenen die ze naar het nieuwe Bonaire zijn geïmigreerd duidelijk zal laten blijken dat hun stem ook meetelt in de mening en beslissing vorming over de toekomst van Bonaire. Samenvattend er ligt voor Bonaire een ongekende verdeelde toekomstperspectief voor de deur, de verkiezingen van maart 2015, te wachten. En voor ons onbegrijpelijk dat onze politieke leiders dit duidelijke trend en sombere verdeelde vooruitzicht niet willen erkennen en willen voorkomen door simpelweg even als Boneriaan (en niet als politicus) of die van het Boneriaans volk houden, als echte leiders die binden en niet verder verdelen, het volk te helpen herenigen en reconcileren allemaal in het algemeen belang van het gehele Boneriaans volk.

Het ander aspect die onduidelijkheid en verdeeldheid schept is de evaluatie die niets ander is dan toetsen van de uitvoering en uitwerking van en door de administrerende en beleids en wettelijke Nederlandse instellingen van de huidige illegale status van OLB door ambtenaren en bestuurders en is geen politieke of volksaangelegenheid en een referendum is geen onderdeel hiervan.

Dus de wens en stem van het volk zal bij de evaluatie niet ter sprake zijn. En ook niet van de zgn nieuwe gekozen Bonerianaans politieke volks-vertegenwoordiging. De evaluatie die al gaande is door middel van diverse onderzoeken en rapporten (vb NIBUD etc) zal door Nederland, onze politici en bestuurders en het volk gaan meetrekken in beloftes, plannen, projecten, toekomstperspectief biedende verbeteringstrajecten die zo meteen, de komende tijd in de aanloop naar de verkiezingen en evaluatie van start gaan.

Zeer zeker zal de uitgeputte en in nood en armoede zijnde gedreven bevolking geen weerstand kunnen bieden door hun nood en zich laten meesleuren in een uitzichtloze toekomst die niet en nooit meer in hun eigen handen zal zijn of komen doordat er geen referendum of democratische constitutionele staatsstructuur wijziging of gebied zal betrekken, de verbeteringstraject van de evaluatie. De politieke democratische macht zal in de handen blijven van de Nederlandse, Den Haag bestuur en politici. Dat zal de weg van no-return zijn eenmaal in die traject en onderstussen blijft de "population-shift" trein zijn gang gaan en zal re repopulatie door de miljoenen beschikbare Europese Nederlanders die hierheen emigreren en kunnen emigreren zorgen dat er nooit meer tot in de eeuwigheid er geen democratische mogelijkheid meer zal zijn voor de huidige Bonerianen om zelf hun eigen toekomst te mogen en kunnen bepalen en beheren. Heel somber vooruitzicht maar gebaseerd op harde feiten.

Hierdoor komen wij ook door de tijdsdruk ivm de verkiezingen en campagnes die zometeen van start gaan en alles weer onduidelijk en onoverzichtelijk maakt en het volk weer gaat verdelen, broers tegen broers, familie tegen familie, vrienden tegen vrienden enz enz, en die ons volgens ons ook aan het einde van onze mogelijkheden brengt om een realistische en eerlijke democratische oplossing te vinden voor ons gezamenlijk probleem om door middel van een volksraadspleging samen en eenduidig te kiezen voor een beter en voorspoedige toekomst. Onze democratisch recht als volk is ons illegaal ontnomen en geneutraliseerd. Hoe kan men verwachten dat het volk zich wel aan regels en wetten moeten houden als de autoriteiten en bestuurders onze mensen en volkenrechten schenden en blijven volharden niet terug te willen herstellen? Weet men wel dat het volk ook het recht bezit om zich hiertegen te verzetten en zich te verdedigen en zich op alle mogelijke middelen kan beroepen om zijn politieke vrijheid te waarborgen? Door alle steunbetuigingen in een of ander vorm voor het opkomen voor hun mensenrechten, en gezien er niet serieus met de wens van de volk wordt omgegaan en ondanks enkele jaren alle mogelijke vreedzame en duidelijke verzoeken en uitingen voor herstel en herziening van door misleiding afgenomen rechten, hebben we voor onszelf voor het volk een datum vastgesteld, dat wij bereid zijn op 10 november 2014 indien er geen serieuze initiatief en datum dit jaar nog voor een referendum door onze volksvertegenwoordiging wordt vastgesteld, het volk de mogelijkheid te bieden zich te uiten op een of andere manier over haar eigen toekomst. Deze dag is van historische waarde voor het Bonerianaans volk, waarbij het humilde karakter en geduld van de Boneriaan ook ergens eindigt en haar revolutionaire kant heeft laten zien en in opspraak en opstand kwam op 10 november 1834 onder leiding van Martis di Catalina Janga, die betere levensomstandigheden opeisden en meer vrijheid opeisden.

Namens Nos Ke Boneiru Bek,  
James Finies  
Postbus 417, Bonaire.

c.c. Kabinet van de Koningin der Nederlandse Staat  
Staten Generaal Der Nederlandse Staat